

UITNODIGING VOOR DE TWEËËNTACHTIGSTE SNEEKWEEK

Opening en Vlootshouw vrijdag 4 augustus 2017
Zeilwedstrijden van zaterdag 5 tot en met donderdag 10 augustus



- Zeilfamilie is de koning te rijk
- Wandbordenverzamelaar kijkt uit naar unieke Hardzeildag
- Programma biedt opnieuw voor iedereen wat wils
- De Roerkoning: gezellig, comfortabel en gastvrij
- Honderdjarige Regenboog schittert weer op Sneekermeer

Download nu
de Sneekweek
zeilen app

Download from
Windows Phone Store

Downloaden op
Google play

Verkrijgbaar in de
App Store



Het gezin Rijk. Voor Paul en Hanneke zitten vanaf links: Mette, Imme, Hanna en Femme.

De koning te rijk

De Sneekweek is bij uitstek een (zeil)feest voor het hele gezin. Vraag dat maar aan Paul, Hanneke, Mette, Hanna, Imme en Femme Rijk. Voor het zeilen gaan ze de hele wereld over - van Bermuda tot Santander, van Schildweek tot Scheveningen - maar de Sneekweek staat met vette letters in de familie-agenda!

Het gesprek voor dit verhaal vindt plaats op een maandag. Dat kan bijna niet anders. Tenminste: als je het hele gezin Rijk wilt spreken, thuis in hun mooie, voormalige herberg te Scharnegoutum. Voor de niet-Friezen: dat is een dorp ten noorden van Sneek. Huize Rijk staat aan de Swette (Zwette), behorend tot de Elfsteden-schaatsroute. Maandag is voor het zestal „wasdag, bootschoonmaakdag, opruimdag en schema's-voor-de-hele-week-makendag.”

De enige heer des huizes is Paul, in 1967 geboren in Nijverdal. Hij leerde de Friese wateren en dus ook het Sneekermeer kennen tijdens zeilvakanties. Zeilen was leuk, maar lol maken minstens zo belangrijk. „Ik vond wedstrijdzeilen eerst helemaal niks. Dat kwam vooral omdat ik er niks van snapte”, zegt Paul eerlijk.

Paul - in het dagelijks leven orthopedisch chirurg - werd eens door zijn vrouw Hanneke opgegeven voor een Laser-wedstrijd in Grou. „Binnen de kortste keren 'ruzie' met een rondvaartboot. Ik sloeg enkele keren om en kwam drie uur na de laatste Laser binnen.” Lachend: „Dit alles leidde bijna tot een huwelijks crisis.” Maar kijk nu: Paul is gewaardeerd Regenboog-bemanningslid en voorzitter van de Flitsclub, de Friese

kweekvijver van talent. Dit overigens niet eerder dan dat hij in zijn Laser twee keer meedeed aan de Sneekweek. Zijn debuut was onvergetelijk. „Ik bleef met de giek aan het startschip hangen en belandde daarna middenin een enorm Splash-veld.”

Hanneke Rijk-Van Gent groeide wel op als zeilster. Ze is een kind van het Pikmeer bij Grou en toog vanaf haar veertiende naar de Sneekweek. „Ik schat dat ik er vijftien heb meegevaren”, aldus Hanneke, kinderarts van beroep. Met enige trots wijst ze op de tweede plaats, eens behaald in het eindklimment van de Laser Radial. „Master.” De laatste jaren 'bevrouwt' ze het moeder-schip en als alles op rolletjes loopt, voelt ze zich ook daar de koning te rijk. Tegelijkertijd doet Hanneke iets terug voor de zeilsport: ze is voorzitter van de RS Feva-klasse, een snel aan populariteit winnende klasse met inmiddels zo'n tachtig actieve leden.

Mette (18) is de oudste dochter van het Rijk-kwartet. Vanwege de studie staat het zeilen even op een lager pitje bij Mette, die in Optimist en Flits heeft meegedaan aan de Sneekweek. „Als we zeilen, willen we dat zo goed mogelijk doen”, zegt ze, waarna ze wijst op Femme. „Zij is de fanatiekste, maar Imme heeft haar zaakjes altijd het beste

voor elkaar.” Hanneke: „Ze hebben zelf de verantwoording voor de spullen, want we kunnen ze natuurlijk niet alles achterna dragen. Ja, dan kan het een keer gebeuren dat ze wat vergeten, maar dat overkomt ze dan geen tweede keer.” Hanna: „We zijn door het zeilen zelfstandiger geworden. Dat vind ik goed. We raken niet snel in paniek en denken in oplossingen.”

Mette vaart dit seizoen in de RS Feva; het WK wordt gehouden bij Medemblik. „En natuurlijk gaan we de Sneekweek varen en dan 's avonds de gezelligheid in.” Dat vindt ook Hanna (16) een prima idee. Zij voer Flits, Optimist en Laser 4.7 alvorens in de RS Feva te stappen. „Zeilen is heerlijk”, aldus de gymnasiumleerlinge, die voor de Sneekweek nog twijfelt tussen RS Feva en Schakel. „Dat lijkt me ook een hele leuke klasse.” Hanna wist de Sneekweek trouwens al een keer te winnen. Lichtjes blozend: „In 2010, als bemanning in de Flits-C. Dat telt toch ook?” Zeker weten!

Imme staat wellicht voor de mooiste, en zeker spannendste, zomer van het gezin. Deze veertienjarige kanjer - als Flits-bemanning al twee keer Nederlands kampioen! - vertrekt halverwege juni namelijk naar Bermuda. Daar wordt gestreden om de America's Cup, de meest prestigieuze trofee van de zeilsport. Imme gaat het van nabij meemaken, want samen met Itte Klimp (tantezeggen van oud-olympisch zeilster Petronella de Jong) strijdt ze in een sub-programma met RS Feva's om de overwinning. „We zijn het enige team uit Nederland. Ik vind het erg leuk om te winnen, maar ik doe het ook voor de lol”, vertelt Imme. Een carrière zoals Marit Bouwmeester? „Heel graag!”, zegt Imme, die net als haar vader en twee zussen ook graag mag hockeyen. „En we tennissen ook nog en spelen graag piano.”

En last but not least de benjamin van het gezin: Femme. Elf jaar en ook dol op zeilen. „Het is soms nog wel een beetje moeilijk, maar het gaat best goed”, zegt Femme.

Ze vaart graag en veel in Optimist en Flits. Die boten heeft het gezin 'op voorraad'. Rond het huis staan opgesteld: twee Optimisten, twee Flitsen, drie RS Feva's, twee Lasers, één Piraatje en één platbodeme. In de Swette pronkt het moederschip. Hanneke: „Toen ik er weer eentje aan de verzekering doorgaf, vroegen ze of we een zeilschool hadden...”

Met zo'n sportief gezin is het van cruciaal belang om de organisatie op orde te hebben. Hanneke: „Het is soms een hele puzzel. Zeker het vervoer naar de wedstrijden en de trainingen vergt een goede planning.” Het zou véél makkelijker worden als iedereen alleen maar op het even verderop gelegen Snitser Mar (Sneekermeer) zou varen, maar dat is dus niet het geval. Scheveningen, Kager Plassen, Braassemmeer, WK's in Santander (Spanje) en Tsjechië, Zwitserland, Engeland, Zuid-Frankrijk, de Kieleer Woche en de Schildweek: de Rijken draaien niet snel ergens hun hand voor om.

Paul, eerlijk: „Je wordt soms bijna tureluurs van al het geregeld. En als zaterdagochtend om half zeven de wekker gaat omdat er eentje moet trainen in Scheveningen, wil je je ook wel eens liever nog een keertje omdraaien. Maar je krijgt er veel voor terug. Voorts weten we dat ze altijd hun best doen; dat is natuurlijk fijn. En als we dan 's avonds allemaal weer bijelkaar zijn en iedereen honderdtal vertelt, zijn dat zeer waardevolle momenten. Ook daarom kijken we allemaal erg uit naar de Sneekweek.”

Thijs Kort eet op het water met veel plezier van twee walletjes. Hij had al de ongekroonde hoofdprijskoning van de Sneekweek kunnen zijn, ware het niet dat Thijs zijn hart ook verpand heeft aan het skûtsjesilen. En laten die twee liefdes elkaar nu ontmoeten op de komende Hardzeildag!

Hij licht, een beetje 'deugnietiger'. Thijs Kort ziet het al voor zich. Op de Hardzeildag van de 82ste Sneekweek - die de echte zeilliefhebber vanwege het unieke karakter niet mag missen - gewoon twee keer meedoen. Eerst in zijn Zestienkwadraat in de Sneekweek-wedstrijd jagen op de begeerde tinnen dagprijs. Vervolgens met het skûtsje van Earnewâld strijden om de winst in de wedstrijd van de SKS. Dat zou een onvergetelijke dubbelslag zijn voor Thijs, die in beide gevallen samenwerkt met Gerhard Pietersma. Gerhard bemant in de 'kwadraat' en is schipper op het skûtsje.

Maar het gaat niet gebeuren, zegt Thijs (40). „Het zit te kort op elkaar. We concentreren ons volledig op het skûtsjesilen. Daar heb ik ook dit jaar mijn woord aan gegeven. Met alle plezier trouwens, want ik vind het skûtsjesilen ook geweldig. We hebben met Earnewâld een hele leuke ploeg. We hebben er serieus voor getraind, maar verliezen de sfeer zeker niet uit het oog. Wat dat betreft is het voor mij op de komende Hardzeildag dubbel genieten. Ik ga natuurlijk de Sneekweek-races bekijken, waarna wij als skûtsjevloot hopen dat we alle zeilers en de vele andere toeschouwers een prachtig skûtsje-spektakel kunnen voorschotelen. Zeker de mensen die het nog nooit hebben meegemaakt en nu voor de Sneekweek op het Sneekermeer zijn, vallen met de neus in de boter.”

Thijs Kort is aan zijn vierde seizoen begonnen in het skûtsjesilen, het in Friesland populaire zeilen met authentieke tjalken. Aan de twee weken durende strijd van de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjewilen) doen veertien skûtsjes mee. Alle stuurmannen moeten een bloedband hebben met voormalig skûtsjeschippers, wat er in de praktijk op neerkomt dat het helmhout vaak

van vader op zoon wordt doorgegeven. De befaamde Snek Pan, met schipper Douwe Visser, is de laatste jaren toonaangevend. Hij wordt van adviezen voorzien door onder meer Regenboog-crack Harry Amsterdam. Zo zijn er meer succesvolle 'open-boot-zeilers' actief op skûtsjes. Bij Grou is de inbreng van Laser-stuurman en meervoudig Sneekweek-kampioen Tammo Oosterhof groot. En de opkomst van Earnewâld kan absoluut niet los worden gezien van de inbreng van Thijs Kort.

Kan hij ooit skûtsjeschipper worden? „Ja”, zegt de inwoner van Drachten. „Het zou kunnen, want binnen mijn familie is grondig onderzoek gedaan naar de stamboom. Het schijnt dat ik op een of andere manier schippersbloed heb.” Maar de eerste jaren hoeft het niet voor Thijs, al is hij eerlijk genoeg om te zeggen dat hij in wat voor boot dan ook het liefst de stuurman is. „Zelf de controle hebben, zelf voelen hoe je keuzes uitpakken. Dat vind ik het fijnste.” Op het skûtsje mag hij formeel niet sturen, maar van alle adviseurs op het achterdek is bekend dat ze een dikke vinger in de pap hebben. Hun beslissingen worden in negen van de tien gevallen door de stuurmannen uitgevoerd.

Door zijn skûtsje-activiteiten snijdt Thijs zich toch ook wat in de vingers. Zeker nu de SKS-serie al enkele jaren tegelijk met de Sneekweek wordt gehouden. Dat scheelt Thijs - die jarenlang een zeilduo vormde met zijn partner Willy Boomsma; ze hebben

twee kinderen - zonder te overdrijven enkele hoofdprijzen. De bijna twintigjarige Nederlands kampioen in de Schakel is daardoor nog altijd niet Sneekweek-recordhouder. Zijn teller staat nu op zestien wandborden. Die won hij tussen 1989 en 2015 in de Flits (1), Schakel (7), Zestienkwadraat (7), in 2010 en 2011 met zes dagzeges) en Flash (1). „Die in de Flash was in 2006”, vertelt Thijs. „Dat was een uniek jaar, want ik deed toen in twee klassen mee. Meteen nadat ik was gefinisht in de Flash, stapte ik in een rubberbootje - iemand anders bracht de Flash naar de wal. Ik voer meteen naar het startgebied, waar ik net voor het vier-minutensein in de Yngling kon stappen. Daarin voer ik met broer Erik en Willy. Het liep werkelijk geweldig. Als we in één wedstrijd niet waren uitgevallen met een kapotte spival, hadden we die race gewonnen en daarmee ook de Sneekweek.”

Als dat was gebeurd, had Thijs nu zeventien wandborden aan de muur hangen. Dan was hij recordhouder geweest. Dit samen met Piet van der Zwaag en Yska Minks. Piet is de vader van de huidige Valk-favoriet Hette en zelf nog altijd zeer gewaardeerd lid van wedstrijdcomités. Yska domineerde jarenlang, tot op mondiaal niveau, de Yngling-klasse. Thijs gunt het de twee van harte. „Mijn tijd komt wel weer”, zegt hij. „Over twee, drie jaar wil ik weer aan de Sneekweek meedoen. Niet alleen om te winnen, de Sneekweek vinden we namelijk ook altijd een heerlijk relaxte week. Die

zeventiende hoofdprijs komt er nog wel en hopelijk de achttiende ook. Ik heb de tijd, ik ben pas veertig”, aldus de zoon van de voormalig Zestienkwadraat-kampioen Wiebe.

Thijs - hij laat zich regelmatig inhuren als zeiltrainer en verzorgt ook eco-trainingen - heeft al wel een ander record. „Daar ben ik erg trots op. Ik heb nu zes keer de Primus Inter Pares gewonnen. Dat je een man als Martin Heineke voorbij bent, doet me wat; Martin is namelijk een zeer goede zeiler. Ik krijg de komende jaren te maken met zijn zoon Bob, die de PIP al twee keer heeft gewonnen.”

Zijn mooiste Sneekweek-zege kan Thijs zich nog goed herinneren. „Dat was in de Zestienkwadraat, in de periode dat we heel wat te stellen hadden met Hollandse teams. In de slotwedstrijd kreeg onze concurrent hulp van vriendjes. Daardoor kwamen Willy en ik echt helemaal achteraan te liggen. Twee van de hulpjes van onze concurrent bleven ons vuile wind bezorgen en dat terwijl wij een tweede plaats nodig hadden. Op een gegeven moment konden we die twee boten voorbij en aan de inhaalrace beginnen. Boot voor boot, kalm blijven en elk vlaagje pakken. Willy en ik hebben enorm geconcentreerd gevaren. Op tien, vijftien meter van de finish kregen we de nummer twee te pakken. Toen we de toeter hoorden, wisten we: dat bord is voor ons. Dat zijn echt de mooiste overwinningen, dáár zeil je voor!”



Twee keer Thijs Kort. Bovenste foto: adviseur op het skûtsje van Earnewâld. Onder: in de 16m², met skûtsjeschipper Gerhard Pietersma aan de fok.

Dubbel genieten

Zeiljeugd vervult rol tijdens officiële opening Sneekweek

Na het succes van 2016 vindt ook dit jaar de officiële Opening van de Sneekweek plaats in Theater Sneek.

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) Sneek Promotion en het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân ontvangen op vrijdagavond voor de Sneekweek gasten voor de officiële opening in het theater van Sneek.

Hierbij is traditie getrouw aandacht voor de zeilwedstrijden, de Boot van het jaar, de festiviteiten in de stad en de benoeming van de Schipper in de Orde van de Sneker Pan.

Hiernaast heeft de 'de zeiljeugd' een rol in het programma. De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen de KWS en de Sneekweek. Op woensdag trainen wekelijks meer dan honderd vijftig kinderen op het water van

de Sneekermeer. Dit resulteert in enthousiaste jeugdzeilers die genieten van de zeilsport. Binnen de zeilwedstrijden lokaal, nationaal en internationaal strijden de KWS jeugdzeilers zeker niet onverdienstelijk voor de podium plaatsen.

Het officiële programma begint om 19.30 uur. De Vlootshow start aansluitend om 21.30 uur. Dit biedt jong en oud de mogelijkheid om gezamenlijk de prachtige Vlootshow te beleven. De Vlootshow bestaat uit boten van alle deelnemende zeilklassen in de Sneekweek. De nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, zal in zijn rol van Vlootvoogd voor de eerste maal de Vlootshow afnemen.



Alle ingrediënten om te knallen

Blijheid, snelheid, metaalmoedigheid, teleurstelling, mopperen, zonnebrand, hoofdpijn. De perfecte ingrediënten. Wij verzamelen ze voor je en maken er vervolgens content van. Maar je mag het ook nieuws noemen.

In je eigen klasse zie je het gebeuren. Ben je erbij of pak je zelf het blauwe bord. Maar wat voor spektakel beleven de andere klassen? Tijdens de Sneekweek worden de grootste vetes uitgevochten. Vaak episch. Want iedereen wil hem winnen. Deze verhalen leggen wij vast voor je. Zodat jij de ins en outs van de Sneekweek niet gaat missen.

Het Sneekweek nieuws kun je straks volgen via onze kanalen. Te veel om op te noemen. Maar wil je niets missen? Download dan alvast de Sneekweek app, check non-stop sneekweek.nl of blijf de hele dag achter Facebook zitten. Want ook dit jaar gaan wij knallen. Jij op het water. Wij digitaal.

Mediateam Sneekweek



Topfotograaf Eize Hoekstra mist geen seconde van de Sneekweek!



Uitnodiging voor 82ste Sneekweek

Ook zin om deze zomer naar de leukste zeilweek van Nederland te komen? Dan is het Sneekermeer van 5 tot en met 10 augustus *the place to be*. Daar wordt het grootste zeilevenement op Europees binnenwater georganiseerd!

Overdag om de eer, 's avonds om de sfeer!

Elke dag worden er spannende zeilwedstrijden op het Sneekermeer (Snitser Mar zeggen de Friezen) en de omringende Poelen georganiseerd. Deelname staat open voor alle bij het Watersportverbond geregistreerde open eenheidsklassen. Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Er zullen minimaal 35 klassen aan de start verschijnen.

Iedereen kan tijdens de Sneekweek volop genieten van dit unieke zeilgebeuren op de terrassen van het Starteiland en 's avonds in de feesttent. Natuurlijk is er ook in de stad veel te beleven. De Sneekermeerbus rijdt graag heen en weer voor wie dat wil. Het centrum van Sneek is – ook voor de Sneekweek-zeiler die wil ontspannen! – het middelpunt van het feest. Daar is de kermis die een bezoekje waard is en spelen verschillende bandjes die de sfeer nog feestelijker maken. Vergeet bovendien niet de vele uitgaansgelegenheden die Sneek rijk is, waarvan een aantal ook live muziek in huis heeft. Al met al redenen genoeg om mee te doen aan de sportieve Sneekweek en tevens te genieten van al die gezelligheid en activiteiten!

Het is toegestaan om te kamperen op het Starteiland, het sportieve hart van de Sneekweek. Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van de pont én ook is er de Poiesz-boot die vaart tussen het Starteiland en Sneek. Ook mag er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van De Roerkoning, het clubgebouw en trainingscentrum van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS).

Voor De Roerkoning zijn aanlegplaatsen voor wedstrijdboten en jollenhellingen voor zwaardboten. Voor wie met de boot komt, zijn er voldoende aanlegmogelijkheden in de havens van het Starteiland.

Op vrijdag 4 augustus tussen 14.30 en 17.30 uur gaat de Sneekweek officieus van start in De Kajuit, Dimpleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I), waar alle deelnemers hun programmaboekje, deelnemersherinnering en Sneekweekpas kunnen afhalen.

De officiële opening van de Sneekweek vindt plaats op vrijdagavond 4 augustus in Theater Sneek. Daar wordt ook de Sneker Pan uitgereikt aan de Pan-schipper van 2017. Daarna gaat de stoet met genodigden naar de Kolk bij de Waterpoort om met alle duizenden aanwezigen de opening te vieren met de vlootshow en het spectaculaire vuurwerk.

Uiteraard wordt de Sneekweek op donderdag 10 augustus afgesloten met een knallend eindfeest op het Starteiland, waarbij alle hoofdprijswinnaars in het zonnetje worden gezet en er nog lang gesingd kan worden op de muziek van een geweldige band.

Inschrijven voor deelname aan de Sneekweek is mogelijk via de website www.sneekweek.nl. Daar kun je ook terecht voor de officiële uitnodiging en alle overige informatie.

Tot ziens op de 82ste Sneekweek. Mis 'm niet!!!

Met sportieve groet,

Koninklijke Watersportvereniging Sneek



PROGAMMA SNEEKWEEK
STARTEILAND 2017

Hoofdsponsor



Co-sponsors








Mediapartner



	Urijdag 04 AUGUSTUS	Zaterdag 05 AUGUSTUS	Zondag 06 AUGUSTUS	Maandag 07 AUGUSTUS	Dinsdag 08 AUGUSTUS	Woensdag 09 AUGUSTUS	Donderdag 10 AUGUSTUS
De Kolk / Waterpoort	Opening Sneekweek 19.00 Spectaculair voorprogramma 21.30 Vlootshow en vuurwerk						
De Kajuit	14.30-17.30 Inschrijven deelnemers						
Sneekermeer		08.00 Inschrijven deelnemers startoren 10.00 Start wedstrijden	10.00 Start wedstrijden 18.00 Team wedstrijden Holland -Friesland Regenboog	10.00 Start wedstrijden	10.00 Start wedstrijden 14.00 wedstrijd friese jachten	09.00 Start wedstrijden 16.00 SKS Skutsjesilen Terhorne	10.00 Start wedstrijden
Sneekweek terras		08.00 Start schermen beelden Sneekweek 12.00 Boats & Bites 13.00 DJ Brend Franklin & Friends + live sax 17.30 Uitreiking dagprijzen	08.00 start schermen beelden Sneekweek 12.00 Boats & Bites 14.00 Putkapel 16.00 Altersail met Redbull DJ	08.00 start schermen beelden Sneekweek 12.00 Boats & Bites 12.00 Familiedagen - gevuld kinderprogramma 13.00 Boats en Bites 17.30 Uitreiking dagprijzen 18.00 Einde Familiedagen	08.00 start schermen beelden Sneekweek 12.00 Boats & Bites 12.00 Familie dagen - gevuld kinderprogramma 16.00 Altersail met DJ 17.30 Uitreiking dagprijzen	08.00 start schermen beelden Sneekweek 12.00 Boats & Bites 14.00 Putkapel 16:00 Altersail met DJ	08.00 start schermen beelden Sneekweek
Friesland-Holland house		20.00 KWS Avond met de Band TOF		18.30 Kids Schuimparty 21.00 Schuimparty			20.00 Hoofdprijs uitreiking Sneekweek 2017 Slotfeest met Deadline!
Foarunder Café			21.00 Live muziek - Folkert Hans!	21.00 Dj Robin Evertz	21.00 80 & 90's Party	21.00 Live muziek - Folkert - Hans	
Roerkoning		Kleedgelegenheden zeilers	Kleed gelegenheden zeilers 17.30 Uitreiking dagprijzen	Kleed gelegenheden zeilers	Kleed gelegenheden zeilers	Kleed gelegenheden zeilers 17.30 Uitreiking dagprijzen	

ZIE VOOR DE ACTIVITEITEN IN DE BINNENSTAD OP WWW.SNEEK.NL





De Roerkoning: voor bed, soep kraan en meer!

Veel Sneekweek-zeilers en -bezoekers zijn al wel bekend met De Roerkoning, het fraaie multifunctionele gebouw op de noordpunt van het Starteiland. Desondanks een kleine 'rondleiding', want er kan veel meer dan u wellicht denkt!

„Dit is natuurlijk handig voor zeilers die geen moederschap hebben. We bieden trouwens veel meer dan een bed. Er zijn kleedruimtes met douches en na de nachtrust kan worden genoten van een goed ontbijt!”

Ook niet-zeilers kunnen uit de voeten in De Roerkoning, een prima plaats voor mensen die tijdens de Sneekweek even (of voor langere tijd) de drukte van het feest willen ontlopen. Zo kan de liefhebber genieten van de wedstrijden vanaf het ruime terras, dat zich op de eerste verdieping bevindt. Er is een lift, zodat ook rolstoelgebruikers moeiteloos naar het terras kunnen.

Lia: „Daar zit je echt eerste rang. Terwijl het rond het gebouw een komen en gaan is van boten, heb je vanaf het terras een schitterend uitzicht op de Sybeslout en de Goingarjipster Poelen. De entree is gratis.”

Voor gezelligheid kun je ook terecht in de grote ruimte op de begane grond. Daar kunnen hapjes en drankjes worden besteld. Verwacht geen uitgebreide menukaarten, maar voor een bakje koffie en een prima soepje kun je terecht in De Roerkoning, waar ook tosti's worden gemaakt en andere kleine hapjes.

De naastgelegen stalling biedt onderdak aan de verenigings- en rubberboten van de KWS. De Roerkoning is dusdanig ingericht – binnen en buiten – dat het zeer geschikt is voor aangepast zeilen. Niet voor niets is de KWS deze zomer de trotse gastheer van het WK in de 2.4-klasse. Ook wordt op het Sneekermeer in juli het WK Yngling gehouden. Voor deze kielboten is bij De Roerkoning een modere kraan aanwezig.

Of dat nog allemaal niet genoeg is, somt Lia Kolk – een van de vele vrijwilligers die De Roerkoning draaien – de houdt – nog veel meer zaken op, die duidelijk maken dat een bezoek aan de accommodatie absoluut de moeite waard is.

Wist u bijvoorbeeld dat – handig in de Sneekweek! – er 32 personen kunnen overnachten? Per persoon kost dat slechts 12,50 euro per nacht. „Dat kan via de klasse-organisatie worden aangevraagd”, aldus Lia.

„De Roerkoning voorziet duidelijk in een behoefte”, vertelt Lia. „Na zo'n negen jaar is deze accommodatie niet meer weg te denken van het Starteiland. Het gebouw heeft een spijlfunctie. Wij doen er van alles aan om de zeilers te faciliteren.”

Ze lacht. „Er komen nog wel mensen langs die vragen: mogen we even binnen komen? Natuurlijk!, zeggen wij dan. De Roerkoning is, zeker in de Sneekweek, voor iedereen!”



De Roerkoning op het Starteiland. Niet alleen een schitterend gebouw, waar de zeilwedstrijden goed bekeken kunnen worden! De accommodatie is voor veel meer sportieve en praktische zaken uitstekend geschikt.

WE THINK.

WE MAKE.

WE CHECK.

snakeware

Wij wensen alle zeilers en vrijwilligers veel plezier en succes tijdens de Sneekweek.

Rabobank: trotse sponsor van de Sneekweek.
Sport inspireert en verbindt. Daarom staan we al jaren van start tot finish achter de KWS en de Sneekweek. Als sponsor leveren we een structurele bijdrage en zijn ook fanatiek supporter én deelnemer tijdens de Sneekweek. Alleen samen kom je verder.
rabobank.nl/sneek-zwf

Een aandeel in elkaar

Rabobank

Lipton

TASTE GREEN FEEL GOOD

GREEN ICE TEA
JASMINE LYCHEE

Inzicht in zicht...

Blijf op koers met Speedbooks. Je kompas in financieel management.

- Koppeling met elk boekhoudpakket
- Samenvoegen van administraties
- Inzicht in kostenplaatsen
- Online dashboard
- SBR-rapportage voor jaarrekeningen
- Managementrapportage
- Analyse set
- Liquiditeitsprognose set

Speedbooks.
Snel en accuraat inzicht in financieel management.
• Online en 24/7 up-to-date
• Eenvoudig en efficiënt
• Uitgebreide service

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN

www.speedbooks.nl

speedbooks
rapportage software

Dat levert je echt iets op!

Preferred suppliers

REDERIJ DOEKSEN

MHB
EVENT FACILITIES

VEENEMA OLIE

SNEEKWEEK
82
5-10 augustus 2017

TRADE MARK

Heineken

GAASTRA

OFFICIËLE SPONSOR SNEEKWEEK SINDS 1992
GAASTRASTORE.COM

Gezelschap KWS ZAKELIJK GEZELNSCHAP DER KWS

Accent Automatisering	Miedema Sails
Antonius Ziekenhuis	Nano-Coat Nederland BV
BDO Accountants en Belastingadviseurs	Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee
Bouwbedrijf v.d. Meer BV	Notariskantoor De Wit & Dijkstra
Cryo Store BV	Offenware
Dikhoff & Schurer Opticiëns	Overkamp RISK Opleidingen
Douma Staal BV	Poly Nautic
Drukkerij Van der Eems	Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
Elzinga BV	RCN Vakantiepark De Potten
Finance & Trade Support	Rederij Doeksen
Firma M. de Groot, Stavoren	Repko Sneek
Fysio4U	Schuil Isolatiezorg v.o.f.
Gaastra International Sportswear	Score BV
Heineken Brouwerijen Noord Nederland	Snakeware New Media BV
Henk Jan Watersporttechniek	Snijtech BV
Inbak BV	Speedbooks Software BV
Init3 BV	Tandartspraktijk Kraan en Partners
Installatiebedrijf Otte BV	Unilever Benelux
It Foarunder BV	Van der Schaaf Autobedrijven BV
Jachthaven Hindeloopen	Van der Valk Hotel Sneek
Jachtwerf Heeg BV	Van Wieren Watersport
Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen	Veenema Olie
Kesteloo Project Management	Voice to Voice
Krüse Management Recruitment	Westers Nautic
Kuiper Verzekeringen	White Whale Yachtbrokers
Lampe Technical Textiles BV	Wind Nautical Insurance
Lokaal 55	WJH Yachtservice
MHB Event Facilities	ZDV Zakelijke Dienstverlening

Onbreekbaar



De band tussen de Sneekweek en de Regenboog-klasse is onbreekbaar. In alle 81 Sneekweken was de fraai gelijnde boot present. Sterker: de Regenboog vaart al sinds 1917 - het jaar waarin de eerste 'bogen' op het water verschenen - mee op de voorloper van de Sneekweek: de Hardzeildag. De befaamde teamwedstrijden tussen Friesland en Holland hebben na bijna honderd jaar nog niets aan dynamiek ingeboet!

De Regenboog-klasse werd mede groot door de liefde van vele Snekers. In de beginjaren waren het vooral plaatselijke bakkers die verliefd werden op de boot. Voor altijd zijn de namen van Dirk 'Duvel' Oppenhuizen en Klaas Vrolijk verbonden aan de klasse én de Sneekweek. Ook Jelle Zwart (meelhandelaar) is van grote betekenis geweest voor de opkomst van de Regenboog.

Het mag uniek worden genoemd dat nu nog altijd nazaten van deze illustere zeilers meedoen aan de Sneekweek. Zo is tweevoudig olympisch zeiler Willem Nico Potma afstammeling van Dirk Oppenhuizen, die veel succes had in de Regenboog 7. Over die prachtige boot - enkele delen daarvan zijn een eeuw oud en aangebracht door de fameuze Amsterdamse ontwerper-bouwer Gerard de Vries Lentsch - kan nog iets geweldigs worden gemeld. Niet alleen is een van de bemanningsleden Sipko Zwart, die in in de voetsporen trad van opa Jelle en vader Tom. De 7 is tevens de 'boog' waarmee Sipko en collega-bemanningslid Jaap Rófekamp, met stuurman-eigenaar Peter Hoogendam, in 2016 de recordboeken invoeren. Het team van Peter Hoogendam

wist vorig jaar voor de zesde keer beslag te leggen op het felbegeerde Sneekweek-wandbord. Die worden sinds 1950 uitgereikt. In de eerste 65 jaar lukte het vijf Regenboog-zeilers om vijf wandborden te veroveren.

Sinds een jaar is Peter alleen recordhouder. Dat wordt hem van harte gegund. De zeiler uit Loenen aan de Vecht is namelijk niet alleen sympathiek en vrijwel altijd rustig, maar ook al tientallen jaren enorm betrokken bij het de Regenboog-klasse. Waar haalt hij de tijd vandaan, vragen velen zich af, want de uren die Peter bijvoorbeeld in de stamkaarten van de 'bogen' en in het eeuwfeest heeft gestoken, zijn niet te tellen. Zo was hij lid van de boekcommissie, die na twee jaar bikkelhard zwoegen een adembenemend mooi jubileumboek uitbracht. Dat verscheen begin dit jaar en de 750 exemplaren van deze ruim 600 pagina's tellende 'stoepetegel' waren binnen de kortste keren uitverkocht.

Peter had - dat geldt ook voor de onvolprezen Regenboog-crack Harry Amsterdam - nauwelijks tijd om van de geklaarde monsterklus te genieten, want hij stortte zich met een aantal collega-zeilers en andere deskundigen op het orga-

niseren van een tentoonstelling over honderd jaar Regenboog. Dit in het Fries Scheepvaart Museum op het Kleinzand in Sneek. De opening van deze fraaie tentoonstelling is op 23 juni. Sneekweek-deelnemers en bezoekers kunnen er volop van genieten, want de tentoonstelling duurt tot 17 september. Dat is de laatste dag van het NK Regenboog, dat op het Sneekermeer wordt gehouden.

„Een hele zaal is ingericht met vele bijzondere stukken uit onze roemrijke geschiedenis”, vertelt Peter trots. „Het jubileumboek bevat al geweldig veel historisch materiaal, maar deze tentoonstelling biedt de kans om aan een veel breder publiek te laten zien wat er allemaal in honderd jaar gebeurd is binnen de Regenboog-klasse.”

De samenwerking met het Sneker museum voert verder. Mede-organisator Henk Bergsma: „Het eeuwfeest is een zeer geschikt moment om stil te staan bij het behoud van alle belangrijke en historische materialen van de Regenboog-klasse. De inspirerende klus van de realisatie van het boek heeft ons in de gedachte gesterkt dat we iets structureels moeten doen voor het behoud van al dat

moois. We hebben nu een plaats gevonden waar iedereen zijn Regenboog-geschiedenis kan inleveren in de wetenschap dat het voor altijd bewaard blijft en goed wordt verzorgd. Al die mooie historie kan ook door andere musea gebruikt worden. Het Fries Scheepvaart Museum dient als actuaaris. Foto's en bouwtekeningen worden uit het archief gelicht en ingeschreven in de collectie van het museum. Het archiefmateriaal wordt geordend in zuurvrije dozen en de inventaris wordt gepubliceerd op de internetsite van het museum.”

Dat is natuurlijk prachtig nieuws voor de klasse en zeer interessant voor de Sneekweek-zeiler en -bezoeker. Daarvan is Peter Hoogendam er natuurlijk eentje. Hij is voor altijd aan de Sneekweek verbonden. Peter won het grootste zeilevenement op Europees binnenwater in 1984 voor de eerste keer. Dat hij in 2016 het halve dozijn vol maakte, hadden weinigen verwacht. Twee weken eerder was Peter namelijk tijdens het klasse-evenement in Grou als elfde gefinisht. Dit in een veld van... elf boten. Over prachtige geschiedenis gesproken: met de Regenboog 7 voer Dirk 'Duvel' Oppenhuizen tussen 1923 en 1931 drie keer naar de zege op Hardzeildag.

Er zijn nu vier stuurmannen die op vijf Sneekweek-overwinningen staan. Dat zijn Cees de Jong (in 1950 het eerste wandbord), John Hofland senior, Bouw van Wijk en Harry Amsterdam. Harry, kind van het Sneekermeer, liep 'één op zeven': vijf wandborden in 35 jaar. De eerste won hij in 1974, zijn vijfde in 2009. Hofland

senior was tussen 1951 en 1968 vijf keer succesvol. Bouw van Wijk was vanaf 1965 in negen edities vijf keer de beste. Ook Johannes Alberda triomfeerde vijf keer op 'zijn' Sneekermeer. Dit twee keer voor 1950, toen dus nog geen hoofdprijzen werden uitgereikt. Kijkend naar 'officieuze' zeges, staat Marten Hendriks op gelijke hoogte met Peter Hoogendam. De Sneker won tussen 1934 en 1947 zes keer.

Peter kocht in 1981 zijn eerste Regenboog, de 108. „Voor 32.000 gulden. In die tijd, zeker voor een jonge vent, een aardig bedrag, maar ik had niet stil gezeten. Ik werkte overdag en stond bijna elke avond op het hockeyveld. Als trainer had ik het goed naar mijn zin en verdiende ik een leuk centje. Ik was alleen op zondagavond thuis. Dan aten we thuis en plofte ik kapot op de bank voor Studio Sport. Maar ik wist waar ik het voor deed.” Dat was de aanschaf van een Regenboog. „De vervulling van een jongensdroom.”

Zes keer de Sneekweek winnen, wat is zijn 'geheim'? Peter: „Ik heb altijd gevaren met respect voor mens en materiaal. Op mijn spullen ben ik altijd super-zuinig. Soms op het overdrevene af, tenminste: dat zullen anderen wellicht vinden. Ik zal het onderhoud nóóit laten versloeren. Onderhoud is behoud, zo simpel is het voor mij. Onderhoud zorgt er ook voor dat je spullen mooi blijven. Dat telt mee: het oog wil ook wat.”

Foto: Regenbogen in volle glorie. Links de 7 van Sneekweek-recordhouder Peter Hoogendam en zijn bemanningsleden Sipko Zwart (staand) en Jaap Rófekamp.